

Heden, woensdag 03 november 1999 is voor mij:
Pieter Klaas Johannes LAMBRECHTSE
kolonel der Koninklijke Marechaussee
commandant van het Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee
verschenen op het Opleidingscentrum Koninklijke Marechaussee
te Apeldoorn.

123214

die bij Ministeriële beschikking d.d. 27 oktober 1998 is aangesteld als militair beneden de rang van tweede-luitenant bij het beroepspersoneel der koninklijke landmacht, aangesteld voor bepaalde tijd.

Genoemde militair heeft bij die gelegenheid, met hoorbare stem, de volgende woorden uitgesproken:

"Ik beloof trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de Krijgstucht.
Dat beloof ik."

Van deze handeling is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de beëdigde militair met mij is ondertekend.

Apeldoorn, 03 november 1999

De beëdigde militair,

De commandant van het
Opleidingscentrum
Koninklijke Marechaussee,


P.K.J. Lambrechtse
kolonel